



## De spanning valt “Ze zingen” !

---

We schrijven eind **2016**; De Timbrado vrienden uit de regio Munstergeleen besluiten om hun **1<sup>ste</sup> open Timbrado wedstrijd** te houden. Geheel op eigen kracht natuurlijk met goede tips van onze ervaren Belgische vriend Peter C.

Januari 2017; Keurmeesters Naziris Konstatinos en Petronije Stankovic (opleiding keurmeester) uit Duitsland hebben toegezegd ! Vanaf nu wordt het dan definitief ! Na de zomer wordt een website gelanceerd en uitnodigen verzonden. De locatie wordt aanschouwd en vastgelegd.

November 2017; De Spanning stijgt vragen worden gesteld zoals “hoeveel inschrijvingen zijn er ?” Na Tessenderloo weten we het; zitten we VOL ! Een goede opkomst van onze Belgische Timbrado vrienden is een feit. Chapeau!

December 2017; De franjes zoals eigen logo en stickers FB pagina kunnen we afvinken . Een draaiboek en actielijst hebben status “ done”

Vrijdag 15 december; De eerste inzenders worden ontvangen. Onze Marc Hassel zorgt voor een vlekkeloze inbreng. Inmiddels moeten we bekennen dat de eerste verbeterpunten genoteerd zijn.

Zaterdag 16 december; DE DAG waar het allemaal moet gaan gebeuren, start minder goed. Op onze groeps App lezen we “verslapen kom eraan” Tja improviseren en eigenaarschap tonen is nu een goed advies. De keurcabine wordt in deze situatie natuurlijk altijd verkeerd in elkaar gezet. Voor de insiders onder ons “murphy’s wet “ krijgt gestalte; de eerste bezoekers zijn gearriveerd en de keurmeesters worden vroeg verwacht.

Gelukkig krijgen we goede hulp van onze bezoeker Johan Vrancken en Peter de Mulder. We trakteren onze bezoekers eerst op werk dan op koffie ☺ .

Het licht brandt eindelijk in de cabine en de keurmeesters arriveren. “Just in time” zullen we maar zeggen. We gaan beginnen !

De eerste 2 setjes worden afgeruimd zonder een noot te zingen. Keurmeester Stankovic, geeft een “Gründliche ” aanwijzing. Bingo! 3<sup>de</sup> setje en de rest gaan als een trein. De spanning valt en stilletjes wordt geroepen “ **ze zingen**” !

De koffie en broodjes worden rondgedeeld. De setjes worden achter elkaar richting cabine gedragen. De eerste resultaten worden genoteerd.

16.30 uur; we zijn er ! Alles is gekeurd. De balans wordt opgemaakt . Dank aan keurmeesters Naziris Konstatinos en Petronije Stankovic.

De meeslepende dag wordt in petit gezelschap afgesloten bij de lokale Griek. We bedanken eenieder die deze dag mogelijk heeft gemaakt. Zoals onze eigen Timbrado vrienden uit de regio en mentor Peter ☺ .

Dankjewel allemaal !! Zonder jullie was deze dag niet mogelijk geweest !

***Namens de organisatie Timbrado Society Munstergeleen***

Harry de Pree; Patrick Schoffelen; Ton Hoop; Marc Hassel; Bert Ramaekers.